

Oorlog in Oekraïne

In Oekraïne woedt een **verschrikkelijke oorlog**. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië. De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden **vraagt om onmiddellijke actie**. Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden.



Ferenc Katko, landendirecteur van Dorcas in Oekraïne: 'Dit is een **nachtmerrie**, alles is onzeker. De wegen staan vol files. Veel van onze projectdeelnemers zijn ouderen. Zij hebben geen geld en ook niet de lichamelijke conditie om te vluchten. Soms kunnen ze niet eens eten kopen.'

Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen in deze campagne samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse werken de organisaties samen, zodat zij **snel en effectief noodhulp** kunnen verlenen.

Van harte beveel ik deze noodhulpactie bij u aan. Zelf werk ik sinds 1,5 jaar bij de stichting Dorcas, een christelijke NGO actief in 13 landen, o.a. in Oekraïne en Moldavië. Dorcas helpt de meest kwetsbaren, onafhankelijk van etniciteit en religie. Ik ben onder de indruk geraakt van de moed van mijn collega's wereldwijd om blijvende verandering te willen brengen in het leven van de allerarmsten, vaak in risicovolle gebieden. Helpt u mijn collega's helpen? **U kunt uw bijdrage overmaken op:**

NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestante gemeente Blaricum
Dank u wel! Adrienne Zeilstra, lid Dorpskerk Blaricum