

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief mei 2021



Door: Margot Cornelis

Lieve lezers,

Wij hebben gehoord dat er al een heleboel mensen in Blaricum gevaccineerd zijn. Bent u nog niet geprikt, houd moed, het gaat gebeuren. Elke dag kunt u een oproep tot vaccineren verwachten! Mede daardoor zijn er versoepelingen in het landelijk corona-beleid mogelijk. Zo mochten ook onze kerkdeuren vanaf 2 mei voorzichtig geopend worden voor max. 30 personen en dat is goed nieuws!

Heeft u zich al opgegeven voor één van de komende diensten? Op de website leest u in het corona-protocol hoe het "werkt". Bij voldoende afname van de besmettingen zal er misschien een volgende versoepeling aankomen, maar dat wordt pas bekeken ná het verschijnen van deze Nieuwsbrief.

We hopen u dus -zij het in beperkte mate- weer in de kerk te mogen begroeten. Maar u kunt gelukkig ook gewoon blijven aanhaken via de live-streaming en voorlopig ook nog via de kerkomroep.

En ook wat betreft de Dorpskerk Nieuwsbrief: die blijft nog even bestaan, dus ook uw bijdrage voor een volgende Nieuwsbrief is van harte welkom!

Wij wensen u spoedig alle injecties en het "thuiskomen" in onze kerk!

Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys en Margot Cornelis. Reageren? Graag naar:

consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl

Actuele informatie over de Dorpskerk vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

In deze Nieuwsbrief vindt u vaak een **doorverwijzing of directe link naar een website**, waarin u verdere informatie kunt vinden. Hoe werkt dat?

Ziet u een blauwe onderstreepte tekst, die begint met `https://`? Dan heeft u een directe link te pakken.

Afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Kerkdiensten mei/juni 2021

16 mei Oecumenische viering in de Vituskerk Blaricum om 11.00u.
ps. Andrea Geria en
ds. Arie de Boer



Daarna weer diensten in de Dorpskerk:

23 mei Pinksterdienst
ds. Petra Bernard
Orgel: Hendrika Veerman

30 mei ds. Jan Greven
Orgel: Hendrika Veerman

06 juni ds. Hilde Honderd
Orgel: Hendrika Veerman

13 juni ds. Petra Bernard
Orgel: Peter den Ouden

Via de volgende links kunt u direct of later meekijken en -luisteren naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protetantse-Gemeente-te-Blaricum> (video livestream)

of <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255> (alleen luisteren).

De **orde van dienst** leest u als u klikt op <https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf>

Kerkdiensten

door Anne-Marie de Fouw, ouderling

Bij de Diensten:

Op 16 mei is er geen dienst in onze Dorpskerk, maar WEL om 11.00 uur in de Vituskerk aan de Kerklaan, de Oecumenische BEL-dienst. Voorgangers zijn ps. Andrea Geria van de Vituskerk en ds. Arie de Boer van de Dorpskerk. Deze dienst is ook via de livestream te volgen via de volgende link: <https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed>.

U kunt zich tot vrijdag 14 mei vóór 9 uur aanmelden via het emailadres:

reserverenvitusblicum@gmail.com of bellen naar 035-5383153. Bij uw aanmelding svp. doorgeven uit welke kerk u komt. U krijgt een email als u geplaatst bent.

Op 23 mei vieren we met elkaar het Pinksterfeest. Een feestelijke dienst op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de Paastijd, met als voorganger Ds. Petra Barnard om te vieren dat God zijn Heilige Geest over ons uitstortte!

Op 30 mei verwelkomen we in ons midden ons gemeentelid drs. Jan Greven.

Het consistorie wenst u gezegende diensten toe.

NIEUWS

--- IN HET KORT ---

- De Kerkenraad heeft zondag 25 april bekend gemaakt, dat **de Dorpskerk maximaal 30 bezoekers mag ontvangen**. Alleen voor de Oecumenische dienst op **zondag 16 mei** in de Vitus-kerk geldt het aantal van **40 bezoekers** uit de hele HBEL.
- De gebedskring is vanaf **dinsdag 11 mei** weer wekelijks tussen 11-12 uur in Pand Achterom mét mondkapje op. Dit vindt plaats o.l.v. Ds. Arie de Boer. Aanmelden is niet noodzakelijk.
- **Het uitzenden van de digitale kerkdiensten (via de livestream)** brengt een nieuwe mogelijkheid met zich mee: **het thuis volgen van een huwelijk of een uitvaart**. Niet alleen in coronatijd een oplossing, maar ook in de toekomst voor betrokkenen die niet in staat zijn om persoonlijk aanwezig te zijn bij de uitvaart, bijv. omdat zij ver weg wonen of slecht ter been zijn. Genodigden ontvangen, t.b.v. de privacy van de bijeenkomst, via de familie per mail een link, waarmee zij kunnen inloggen in de livestream. Onze koster Rob meldde dat bij diverse uitvaarten 120 tot zelfs bijna 300 (!) mensen online meekeken. Wij denken dan ook dat dit een blijvertje is!

Even bijpraten

door Annette Horsman, voorzitter

De kerk konden wij op 2 mei weer openstellen voor 30 gemeenteleden. Het was ontroerend te zien hoe verheugd men weer binnenkwam.

Het zingen is nog even niet toegestaan, dat is jammer maar stapsgewijs komen wij weer in de richting. Er is veel geduld nodig.

Het koffiedrink moment hebben wij met in achtneming van de coronamaatregelen moeten verschuiven naar Pinksteren. Het terras van het Achterom moeten we *corona proof* maken, wat zoveel betekent als voldoende tafels en stoelen beschikbaar hebben.

Ennatuurlijk mooi weer, maar dat hebben wij niet in de hand.

De haperende lente zorgt voor wat stagnering in de tuin maar ook dus voor het koffiemoment.

Geduld en Lente, de een duidt op een investering die we moeten doen om weer te kunnen spreken van een hernieuwd begin. De Lente staat voor het nieuwe begin en zo wordt het verwoord in onderstaand gedichtje van Daykoria.

Blijft u allen gezond,
Annette Horsman



Foto: het Achterom vlagt óók!

Nog geen lente

Ik trek opnieuw mijn dikke wintertrui aan
Een regenpak zal me ook niet misstaan
Als ik zo eens naar buiten kijk....voel ik me
binnen best wel heel rijk.
Het is lekker warm en ik heb van woorden en
muziek genoten
tevens volop lezend maar. zo onverdroten
Ik zal nog iets geduld moeten bewaren
voordat het lente wordt
Wat zijn er al fijn langere dagen, maar
regenbuiten nog volop dan uitgestort
(Daykoria)

Uit de beroepingscommissie

door Sebastiaan Reitsma, voorzitter Bercie

Dit is al weer de derde uitgave van de Nieuwsbrief, waarin u een update van het beroepingsproces ontvangt. Dit proces is inmiddels verder gevorderd. De beroepingscommissie heeft vanwege de pandemie en de daartegen genomen maatregelen persoonlijk geen kerkdiensten van geïnteresseerde predikanten kunnen bijwonen. Zij zag zich aangewezen op het horen via streaming. Dit is een nadeel, omdat in een werkelijke dienst een completer beeld kan worden gevormd. Desalniettemin heeft er een selectie plaats gehad en zullen er nu gesprekken met een beperkt aantal predikanten worden gevoerd. De commissie hoopt zich daarin een beter beeld te kunnen vormen als basis voor een keuze, waarin ook u zich hopelijk weet te vinden.

Meditatief Moment

door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk

Pinksteren: Wij zullen bij hem wonen !

Ld 680 Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods



Op weg naar het Pinksterfeest lees ik Johannes 14, 23-24: Jezus zegt: ' (...) mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen'. Wat een intieme, fijne en troostvolle tekst. Wij zullen na Pinksteren niet meer alleen zijn. We horen de Heer liefdevol tegen zijn vrienden zeggen: "Jullie denken toch niet, dat ik jullie zomaar achter laat". Als wezen bij wijze van spreken! Dan gaat het verder over de belofte en komst van de Heilige Geest. Wie het

Pinksterevangelie over de uitstorting van de heilige Geest leest (Handelingen 2) komt erachter dat de preek van Petrus volledig over Jezus Christus gaat. De heilige Geest is niet iets wazigs. Hij (niet het!) is de Geest van de Vader en de Zoon Jezus!

Pinksteren wordt het bij hen die Jezus liefhebben! Dat is meer dan Hem voor ogen hebben als een moreel hoogstaand voorbeeld! De bijbel spreekt van een liefdesrelatie. Jezus liefhebben betekent dat je hem met hart en ziel toebehoort! De gemeenschap met hem is leidend in ieder facet van je leven. Hem liefhebben betekent dat je je leven aan Hem toevertrouwt.

Dan die heerlijke liefdevolle woorden van de Heer die voor ieder van ons mogen gelden: Mijn Vader en ik zullen bij je komen en bij je wonen!

De uitstorting van de heilige Geest op de Pinksterdag betekent dus dat ieder die bij Jezus Christus wil horen als een leegstaand pand zal worden bewoond door God en Christus, de Vader en de Zoon. Dan zijn wij die tempel van de heilige Geest geworden, waar Paulus het in de Galatenbrief over heeft. De tempel was de

plaats van lofprijzing en aanbidding. Pinksteren betekent dat wijzelf tot onze diepste bestemming zijn gekomen: Ons leven plek van lofprijzing en aanbidding!

Als God en Christus in ons hart wonen moeten alle andere 'gasten', die wij woonruimte hebben gegeven, wijken. Dan is de hele 'inrichting' van ons leven op Hem afgestemd. En naar mate Hij meer Heer wordt over ons doen en laten, zullen wij groeien in geloof en elkaar -en wie maar in ons leven aanwezig is of wordt ontmoet- de van liefde vervulde vrucht van de Geest te bieden hebben!

Vrolijk Pinksteren! Wordt vervuld met de heilige Geest!!



BLOEMENGROET



De bloemengroet van afgelopen weken gingen met een hartelijke groet o.a. naar:
Netty Westland, Clara Kuyt en Familie Kielstra.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl

Tips en Tricks

	Pinksteren is een feest van Hoop https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/maak-samen-met-kerk-in-actie-een-feest-van-hoop-van-pinksteren/
 www.kamersmet aandacht.nl	Stichting Kamers met Aandacht is vanaf 1 maart 2021 in samenwerking met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek gestart om kwetsbare jongeren een mooie start te geven richting hun volwassenheid. Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Dit zijn vaak jongeren die nu in een verblijfsvoorziening of bijvoorbeeld bij een pleeggezin wonen, en daar anders zouden blijven zitten. Mocht u iets kunnen betekenen voor Kamers met Aandacht bel dan 06-1113 46 85 of mail info@kamersmetaandacht.nl .
 WhatsApp	U kunt uw Whatsapp-berichten ook op uw computer intypen. Dan kun uw gezellige Whatsapp groepjes (van de kerk) nog sneller beantwoorden. Het is een kwestie van eenvoudig "koppelen" van de whatsapp van uw telefoon aan uw laptop of I-pad. Er is vast een (klein) kind die u hiermee kan helpen. Ook kunt u natuurlijk de redactie van deze Nieuwsbrief vragen hoe een en ander werkt. Wij helpen u graag!



de Collectes van de Diaconie en Kerkrentmeesters

Diaconie: NL38RABO 0139807993

16-05 Stap Verder

23-05 Stichting Leergeld

30-05 de Voedselbank

06-06 Hospice Kajan

Kerkrentmeesters: NL5RABO 0308401239

16-05 Kosten pastoraat

23-05 Kosten kerkmuziek

30-05 Onderhoud gebouwen

Op de website en in Onderweg worden deze doelen nader beschreven