

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief maart 2021

40-dagenSpecial



Door: Mieke Bleys

Eindelijk weer een Nieuwsbrief van de Dorpskerk! Het heeft even op zich laten wachten, misschien wel in de hoop dat de kerken en het dorp snel weer open zouden gaan en alle nieuwtjes zich zoals gewoonlijk via de koffietafel of mondelinge tamtam verspreiden. Hoop is het geloof dat het goed komt, las ik deze week ergens, en zo is het!

Enkele lezers vroegen of we in de Nieuwsbrief iets meer écht NIEUWS kunnen schrijven, bijvoorbeeld over de voortgang van de beroeping van onze nieuwe predikant. Ons kerkblad Onderweg bericht daar wel over, maar die komt maar eens per maand uit; wellicht is er tussendoor nog iets te melden. Dat hebben we ter harte genomen, zie daarvoor 'nieuws in het kort' en "Uit de Beroepingscommissie".

Tot slot meld ik u met vreugde dat **Margot Cornelis**, al vele jaren onze webmaster en op vele fronten een op-en-top-vrijwilliger, bereid is om mee te werken in de redactie van deze nieuwsbrief. Bijdragen van lezers blijven natuurlijk van harte welkom.

We wensen u veel leesplezier!

Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys en Margot Cornelis. Reageren? Graag naar:

consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl

Actuele informatie over de Dorpskerk vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

In deze Nieuwsbrief vindt u vaak een **doorverwijzing of directe link naar een website**, waarin u verdere informatie kunt vinden. Hoe werkt dat?

Ziet u een blauwe onderstreepte tekst, die begint met <https://> ? Dan heeft u een directe link te pakken.

Afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

In de komende kerkdiensten gaan bij ons voor:

14 maart- ds. W. Klouwen, *Baarn*

21 maart- ds. C. Hendriks, *Ede*

(Onze Interim-predikant tot 1/2/21)

28 maart- ds P. Barnard, *Blaricum* -Palmpasen

Hartelijke groet

Consistorie/Kerkenraad

KERKDIENTEN

Via de volgende link kunt u direct of later meekijken en -luisteren naar de kerkdienst in onze eigen Dorpskerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protetantse-Gemeente-Blaricum> (video livestream) of <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255> (alleen luisteren)



Voorganger op zondag 7 maart is onze eigen pastoraal verzorger **ds. Arie de Boer** uit Utrecht.

Hendrika Veerman bespeelt het orgel. Er wordt gelezen uit Joh.2: 13-22 (Jezus in de Tempel) en 1 Korintiërs 6: 19.

De **Orde van Dienst** voor de komende zondag kunt u vinden door [online](#) te klikken en op de homepage te scrollen naar de laatste regel van het eerste kopje "kerkdiensten". Met behulp van een liedboek kunt u de liederen thuis meezingen.

- De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 4 maart jl. besloten om in elke geval **tot 1 april alleen on-line kerkdiensten** aan te bieden. Eind maart wordt bekeken of de Dorpskerk voor Pasen open kan, en onder welke voorwaarden. Op de website vindt u altijd de recentste informatie en het geldende corona-protocol.
- Onze dorpsgenote en gastpredikant ds. Petra Barnard had dit jaar graag de vorig jaar opgeschorte Paascyclus van Witte Donderdag tot aan Paasmorgen willen houden. Om deze intensieve en intense Paasbeleving tot zijn recht te laten komen, is het echter van belang dat mensen met elkaar in de kerk aanwezig zijn. Nu dit nog niet mogelijk blijkt, is in overleg besloten om alleen op **Goede Vrijdag en Paasmorgen** een kerkdienst te houden. Of dit alleen online is of ook in de kerk, hoort u t.z.t.
- Overig kerknieuws: zie <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/> of ook <https://petrus.protestantsekerk.nl/>



Even bijpraten

door Annette Horsman, voorzitter Kerkenraad

Sinds de laatste “even bijpraten” in september vorig jaar hebben we allen ook in een soort *lockdown* in onze kerk gezeten. Gelukkig dat we online de diensten kunnen volgen en zo verbonden blijven! Van oudsher is de veertigdagen tijd een tijd van bezinnen en vasten op weg naar Pasen. In de afgelopen tijd werden we op onszelf teruggeworpen, we stellen alles in het werk om gezond te blijven. We “moeten” zó veel dat we af en toe vergeten dat we ook veel “mogen”. Het zijn tijden van beproeving. Het vraagt veel om geduld te betrachten en positief te blijven, omzien naar elkaar en steun te geven. In de laatste maanden heb ik dit ook mogen ervaren. Helaas was ik genoodzaakt een stap terug te doen, om na een zware ingreep te herstellen. Met veel steun van lieve mensen mag ik weer het nodige. Zo zal ik mijn werkzaamheden langzaam weer oppakken. We blijven verbonden, in gedachten, met elkaar. Straks kunnen we elkaar weer ontmoeten. In onze verbondenheid met Hem. Warme groet, *Annette*



uit de Beroepingscommissie

door Sebastiaan Reitsma, voorzitter BerCie

Op basis van de meerjarenbegroting van de Protestantse Gemeente Blaricum bevestigde het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van Noord-Holland van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) onlangs dat goedkeuring wordt verleend aan het beroepen van een predikant in **deeltijdfunctie voor 80%**. Dit was voor de Beroepingscommissie (BerCie) het startsein dat zij met haar werkzaamheden kon beginnen: zoals tegenwoordig gebruikelijk, is er een advertentie geplaatst op de website van de PKN. Er is al op gereageerd en de advertentie zal ook nog in de maart-uitgave van het door predikanten veel gelezen *Woord en Weg* verschijnen. Verder is bij het Team Mobiliteit van de PKN een advieslijst opgevraagd en verkregen en houdt de BerCie zelf ook een **lijst met suggesties vanuit de gemeente** bij. Al met al beschikt de commissie nu al over een aanzienlijk aantal namen. Daarbij dient te worden aangetekend, dat van een groot deel daarvan niet zeker is of men beschikbaar is of zich beschikbaar wil stellen. De BerCie is zich er echter van bewust, dat zij nog maar net met de beroeping is begonnen en verwacht een, hopelijk aanzienlijke, uitbreiding van de keus. Wij houden u op de hoogte!

Houd moed

“Waarom zijn jullie bang?”

Die vraag stelt Jezus zijn vrienden als zij in een klein vissersschipje op het meer van Galilea overvallen worden door een zware storm (Mattheüs 8, 23-27). Wat een vreemde vraag! Het is toch heel normaal om bang te zijn als je leven wordt bedreigd door de verdrinkingsdood op een meer, of aanhoudend door het coronavirus?

Angst zit ons in het bloed en wat is ons verweer als de doodsangst zich onweerstaanbaar aandient? Jezus Christus! Die naam wordt als angstige vloek uitgeschreeuwd of als zegen, als overwinningskreet! Dietrich Bonhoeffer was een moedige Duitse theoloog, betrokken bij het complot tegen Hitler in 1944. Hij werd gevangen genomen en in 1945 opgehangen. Vóór zijn executie knielde hij neer in gebed. Zijn laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” In zijn beroemde brieven schrijft hij: “De bijbel, het evangelie, Christus, de kerk, het geloof - zij zijn een oorlogsverklaring aan de angst”. En Jezus dan? Ook hij was vertrouwd met doodsangst. In de nacht, voorafgaand aan zijn executie aan het kruis, zal Hij overvallen worden door doodsangst én overwinnen!

Ik lees Johannes 16, 33b: *Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen!*

Waarom zouden wij bang zijn, want wij hebben Christus ‘aan boord’! Uit volle borst zongen wij lang geleden op de basisschool: ‘t Scheepje onder Jezus’ hoede’ en het terugkerend refrein: ‘Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ’t veilig strand voor oog’.

**PKN Paasgroetenactie** door Anne-Marie de Fouw, ouderling

Ieder jaar worden via de *Paasgroetenactie* van de PKN en Kerk in Actie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenis gestuurd. Een teken van verbondenheid met de gemeente binnen de muren. “Die verbondenheid willen gedetineerden andersom ook laten zien,” vertelt justitie-predikant Harma Zuidersma. Samen met vrouwelijke gedetineerden ontwierp ze een kunstwerk van verbondenheid, de cover van de paaskaart in 2021. “In coronatijd werken we in hele kleine groepjes van steeds een paar vrouwen,” vertelt Harma. Op maandag-middagen komen ze bij elkaar. “We maken creatieve dingen, en zijn tegelijk een gespreks-groep. “Het werkt eigenlijk net zoals tijdens de afwas. Je hebt de beste gesprekken als je handen tegelijkertijd andere dingen doen. Met de ogen op het werk gericht

voelt dat vaak net iets veiliger. Dat is het idee achter het pastoraal atelier.” Harma: “Wij zijn een gemeente binnen de muren, zeg ik altijd. Wij voelen ons verbonden met de gemeente buiten die dikke muren. In het ontstaan van dit kunstwerk hebben we daaraan gedacht. Het thema 'Verbonden' is gekozen omdat wij vanuit onze gemeenschap - binnen de muren - verbonden zijn aan de kerk als geheel. Niet vanuit de overvloed van de kerk naar ons tekort, maar vanuit de ontmoeting waaruit nieuwe vormen van leven kunnen ontstaan. De eerste stap wordt nu gezet vanuit de gevangenis naar de kerk.” *Door de Corona beperkingen zal het consistorie dit jaar namens onze gemeente kaarten versturen voor deze actie.*

**BLOEMENGROET**

De bloemengroet van vorige week zondag was met een hartelijke groet en wensen voor een goed herstel na een operatie bestemd voor onze organist **Peter den Ouden** uit Nederhorst den Berg.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@protestantsegemeenteblicum.nl

Tips en Tricks

	<p>Tuinmeditatie</p> <p>Corona hangt nog steeds als een grauwsliuer boven ons allen. .. Maar iedereen wordt toch blij van planten, bloemen en bollen in de tuinen? Dus als het even kan (warme kleding aan!): duik eens de tuin in en plant er wat gezelligs in. Of richt het balkon opnieuw in.</p> <ul style="list-style-type: none">- het zorgt voor meer “kleur” in uw leven- het zorgt voor vitamine D- het werkt stress verlagend- het zorgt voor positieve energie <p>Kortom, je knapt ervan op en zo is het misschien mogelijk om toch nog even vol te houden in deze rare tijden!</p>
	<p>Was u te laat met het bestellen van de Veertigdagenkalender bij Henk Aertsen? Online kunt u ook nu nog aanhaken bij de digitale kalender van Petrus. Kijk onder de volgende link: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/</p>
	<p>Heeft u de podcast al ontdekt? Alsof u zelf op een willekeurig moment zelf een radio-luisterprogramma mag uitkiezen, helemaal voor uzelf! Via onderstaande link kunt u (terug-) luisteren naar een wekelijkse corona-bemoedigings-podcast van Luistertroost: https://kerkliewiki.nl/Kerkliewiki:Luistertroost</p>



40 dagen AKTIE 2021 van de Diaconie

NL38RABO 0139807993

Ook dit jaar collecteren we weer samen met de drie **BEL-gemeenten** voor de 40-dagen Aktie!

Het motto van dit jaar is: **Bouwen aan een betere Toekomst**. Op de website of in de Onderweg vindt u de volledige beschrijving van beide projecten, maar hieronder treft u een korte samenvatting:

In 2021 collecteren wij voor een tweetal projecten.

1) een project in Nepal, dat is gericht op het verzorgen van meer/ schoner drinkwater voor de bewoners in de binnenlanden die nog in zeer primitieve omstandigheden leven. Ook is er behoefte aan trainingen voor het opzetten van betere landbouw en veeteelt in de binnenlanden van Nepal.

2) een (meer jaren) project in Tanzania; in 2018 en 2019 is met hulp van een vorige 40 dagenactie een nieuw schooltje gebouwd. Dit jaar is er behoefte aan een nieuw toiletgebouw voor de leerlingen. Dat mist nog, dus daar willen we geld voor inzamelen.

U kunt uw bijdrage overmaken via het overschrijfformulier dat bij de Onderweg is ingesloten, maar wanneer u uw bijdrage **rechtstreeks overmaakt** aan de Dorpskerk Diaconie (zie bankrekening hierboven), dan **verviervoudigt** onze diaconie uw bijdrage! Als u bij uw betaling vermeldt “**t.b.v. 40-dagen aktie 2021**” gaat het bedrag inclusief verhoging naar de genoemde twee projecten.



de Collectes van de Kerkrentmeesters

NL45 RABO 0308 4012 39

In de komende weken collecteren wij voor:

07-03 Kosten preekvoorziening

21-03 Beheer en schoonhouden kerkgebouw

14-03 Onderhoud gebouwen

28-03 Communicatiemiddelen

(Op de website en in de Onderweg worden deze doelen nader beschreven)